

Vraag het aan Morya



Durf

“Mensen durven soms niet genoeg. Ze zijn bezig in een bepaald straatje te gaan en dan durven ze geen zijstraatje te nemen want ze denken angstvallig dat hen daar iets zal overkomen. Het leven zelf is dit zijstraatje.

Een zijstraatje is misschien beangstigend maar als ik het neem, zal ik tot de conclusie kunnen komen dat zoveel meer mogelijk is. Als ik tot mijn eigen vrijheid kom, me stilaan losmaak van de anderen, als ik zelf mijn leven kies, dan kom ik in een andere situatie terecht.

(...) op een bepaald moment ontdek je dat er een heel ander leven mogelijk is waarin je zelf beslist, zelf kiest. Dáár wil ik je in hebben. Ik wil dat je zo vlug mogelijk ontdekt wat je tot vrijheid brengt, maar dan tot echte vrijheid, tot je echte leven. Dat je dus vaarwel zegt tegen de dingen die je hebben bepaald en nog bepalen en dat je je omdraait vanuit je vrijheid en met een totaal andere instelling naar dezelfde mensen durft te gaan die je hebben bepaald. Dat je vanuit je vrijheid gaat leven op een totaal andere manier met deze zelfde mensen die je dan niet meer kunnen en zullen beperken maar die zich wel zullen afvragen: ‘hé, wat is er met hem/haar gebeurd, met mijn kind bijvoorbeeld?’ Ze zullen het niet kunnen volgen, maar het wel moeten slikken.”

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Morya', with a large, flowing initial 'M'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 5: ‘Schouder aan schouder met de Meester’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 270

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


